

BLUES

Geketend weggevoerd
en op een schip gegooid
en uitgeladen
en gekeurd
verkocht verpatst
zo werd mijn zingen blauw gekleurd,
Het land oneindig
onbegrensd vol kansen
werd mijn kooi
mijn heimwee werd muziek
men vond het mooi
Wie hoort mijn leed
wie hoort mijn lied
tussen katoen en suikerriet

Het klonk eentonig
kappen van mijn mes
mijn schreeuw
het klappen van de zweep
van baas, van massa
die zich aan mijn lief vergreep
Zo werd dit gouden land bebouwd
Gesjouwd
Gezwoegd en
daar 'n lied aan toegevoegd
Nobody knows the trouble I've seen
mijn God, misschien?
Wie hoort mijn leed
wie hoort mijn lied
tussen katoen en suikerriet

Verlangde ik naar paradijs
deed ik dat zingend
op de wijs van
wat op zondag
was geleerd
in nieuwe taal

Mijn schuld mijn slavernij
mijn Heer wat
doe ik dan verkeerd
Wat last heb ik te dragen
baal voor baal?
Wie hoort mijn leed
wie hoort mijn lied
tussen katoen en suikerriet

En langs de Mississippi
hoort! een beter leven
fluit de trein een openingsakkoord
jankend in A mineur zeven
De vrijgevochten ziel hij zal
nooit uitgezongen zijn
Nu nog klinkt het lament
Een testament van hard bestaan
nog 12 vierkwartsmaat te gaan
Wie hoort mijn leed
wie hoort mijn lied
tussen katoen en suikerriet

Ik steek mijn handen in de grond
Ik ploeg de humuslaag omhoog,
ik oogst
het slavenlied
in blues
in ragtime, soul,
ellende, smeltend in
een kroes van stijl van hoop
ik loop
ik strompel
op het ritme van de Cotton Seed
Wie hoort mijn leed
wie hoort mijn lied
tussen katoen en suikerriet



[André van Zwieten]

28 november 2015 Opening Blueskroegentocht

Eerder uitgevoerd op 7 november 2015 Different Cook!

Wijks Vocaal & Anke Angel, Grote Kerk WbD