

BURGEMEESTER VAN DE STRAAT

Kijk om je heen - zie ons barbaren, wij zijn een autonome staat
Wij blijven wat we altijd waren: een dorp aan 't einde van de straat
Trots op een eeuwenoud verleden van lui, niet zuiver op de graat
Hier werd gevloekt, geknokt, gestreden
Hier golden wetten van de straat

In je boekenkast hierboven, het Wijkse DNA paraat
Van Amerongen moet je lezen: geschiedenis die nog bestaat
Bij het Ewoud binnen voor je bakkie leut met borrelpraat
Prachtige verhalen hoor je
EigenWijksheid van de straat

Romeinen, Dorestad, die bisschop - loopt hier als een rode draad
naast de rivier, dat zie je als de Krommerijnder varen gaat
voltooid en doorverteld verleden dat her en der op bordjes staat
Het lijkt verwaterd - haast verdwenen,
aangeharkt en strak bestraat

Kijk om je heen - zie hier de gaten in die mooie winkelstraat, waar
blijkt dat heel die grote wereld deze plek niet overslaat
historisch maar ook hier vergrijzend - zorgen in overdaad
becommentarieerd, misprijzend
door Wijkenaren in de straat

Burgemeesters zijn passanten, kijk, een nieuwe kandidaat
Wees een tijdje burgermoeder, toon je lef, je ruggegraat
Ga met 't mes van Albertine door boterzachtheid in de Raad
Stap op de fiets, laat je hier zien en
pluk de wijsheid van de straat.

[André van Zwieten]