

ONTHOUD ALS

Onthoud mij
Onthoud mijn naam
Loop op me af
en lach me toe als
of je mij al jaren kent
draai mijn muziek

Stel geen vragen
stel iets voor
iets simpels als
kijken naar
de blauwe lucht
lijd niet mee
leef mee
beleef mee

Knoop mijn vest als
ik naar buiten ga
onthoud voor mij
waar al die knopen
nog voor zijn
Onthoud mijn naam als
als ik mijn naam
al niet meer weet
en die van jou
vergeten ben
jou vergeten ben

kijk door mijn ogen
naar jouw wereld als
elke keer nieuw
kijk zonder angst
en zonder woede

ongeduldig als
onschuldig als
nieuwsgierig als
eerste stappen
van een kind
zie het kind
niet het kinds

Vind mij terug als
jij vindt dat
ik verdwaa
zet mij op een spoor
dat vanzelf
leidt naar waar
ik weer herken
als ik herken

als ik
niet meer weet
wie ik ooit was
van de wereld ben
mijn hart
met kloppen is gestopt
omdat
mijn hoofd vergat
hoe ademhalen
ook weer ging
onthoud mij dan nog als
als ik mijn muziek onthoud
draai mijn muziek
onthoud nog
mijn naam
onthoud mij
houd mij

[André van Zwieten]