

ZOMERSLAAP

- 'Kasteelbos', het park rond Kasteel Duurstede -

Oma op het bankje
met haar groene zomerjurk
jonge meid geworden
hoort nog
de Harmonie die
in de tent tussen het bos
galmde als in de kerk
de zwarte stammen
als pilaren
het groen gewelf
- je vader en je tante
hand in hand vooruit
op zondagmiddag
ijsje op de dijk
van de kar
van Van Putten
banden gierden
een kind geraakt
ze reden toen al
veel te hard -
maar verder lijkt
de helft van Wijk leeg
straten op vakantie
het groen de zon dempend
kruinen ruisend
oma's nieuwe jurk
wulpse jonge moeder
knoken camouflerend

rolt van de dijk
een meisje
gierend dat het veel te hard
haar schateren sterft weg
in het hoge gras dat
verderop
aan elk oog onttrekt
wat even niet wil zien
jeugd in het groen
slaapt het kasteelbos
gekieteld door licht
de honderdvijftigjarige
met gaten in 't karkas
toont haar gedaante
als het is
slaapt het kasteelbos
ongestoord de zomer door
alsof in heel de wereld alles
en in Wijk niets
of bijna niets gebeurt
schrikt morgen wakker
van storm en vallend hout
als oma alweer in
haar regenjas
de rollator door
de Muntstraat duwt

[André van Zwieten]