

DE DUVEL

- Jubelkolderrijm -

Stadsdichter



Spreekkoor

Voor vijf jaar bestaan zet de een welbeschouwd
de jonge jenever er nog niet voor koud
Maar hier worden dagelijks feestjes gebouwd

**DE DUVEL IS OUD!
DE DUVEL IS OUD!**

De voorganger ANBO op drijfzand gebouwd
Maar hier werd op eigen vermogen vertrouwd
En dus een lokale management-buyout

**DE DUVEL IS OUD!
DE DUVEL IS OUD!**

Liane Den Haan werd in Wijk uitgejouwd
Zij kraaide wel Koning maar maakte een fout
Onmondig in Wijk? Zo zijn wij niet getrouwd

**DE DUVEL IS OUD!
DE DUVEL IS OUD!**

Voor jong oud en oud oud het peper en zout:

**DE DUVEL IS OUD!
DE DUVEL IS OUD!**

Lang leve de WABO - en op naar het goud!

**DE DUVEL IS OUD!
DE DUVEL IS OUD!**

De WABO is jarig, de bus volgestouwd
Met Jannie en Diny met Jan en Ewoud
En uit vele kelen klinkt het honderdvoud:

**DE DUVEL IS OUD!
DE DUVEL IS OUD!**

Dus proost en gezondheid, op ons lijfsbehoud!
De ballen zijn warm, de borrel staat koud!
Wie dan leeft wie dan zorgt, dus niet te benauwd!

**DE DUVEL IS OUD!
DE DUVEL IS OUD!**

Verjaardag vergeten? Welnee, voor geen goud!

**DE DUVEL IS OUD!
DE DUVEL IS OUD!**

En leeftijd zegt niks op de op de keper beschouwd:

**DE DUVEL IS OUD!
DE DUVEL IS OUD!**

Vandaag jonge blom, morgen waaibomenhout

**DE DUVEL IS OUD!
DE DUVEL IS OUD!**

Voorlopig lig jij nog niet op Groenewoud!

**DE DUVEL IS OUD!
DE DUVEL IS OUD!**

Lang leve de WABO - en op naar het goud!

**DE DUVEL IS OUD!
DE DUVEL IS OUD!**

[André van Zwieten]