

Feestbeesten

De dieren van de boerderij
Je ziet 't niet - wat zijn ze blij
De hokken zijn met stro versierd
want er wordt strakjes feest gevierd
vanwege 't vijftig jaar bestaan
van kinderboerderij De Vliert

De kuifkip schudt haar baljurk op
de feestmuts zit al op haar kop
Het Hollands hoentje gaat tekeer:
"O Help! Ik mis m'n mooiste veer!"
- "Ach, bèèh, welnee, dat geeft niks, meid,
Geen mens die 't ziet," zegt de bonte geit

"Een kam! Straks loop ik nog voor aap!"
mekert het Veluws heideschaap
"Ha leuk, een feest!" klokt het kalkoen
"Wie wil met mij een dansje doen?"
het kune kune varken knort:
"Eerst nog een potje ganzenbord!"

De beesten van de boerderij
- je ziet 't niet - wat zijn ze blij
en zijn de kinderen naar huis
dan barst het los, het feestgedruis
en zingt het Groot Parkietenkoor

De Hele Vliert tokt, kakelt, piept
knort, mekert, blaaten fluit en tjeept,
dan dansen, springen, hossen,
joelen, feesten alle beesten
tot de kleine uurtjes door!

[André van Zwieten]^G_V